

Prædiken til 3 søndag i Fasten

Er det ok at lyve? Nej, det er det ikke - det har vi fået med os helt fra vi var små. Det er jeg sikker på, at I også vil lære jeres Mika. At han ikke skal lyve. For det er en af livets grundregler. Hvorfor skal vi ikke lyve? Fordi det ødelægger det gode forhold imellem os. Det ødelægger den tillid som vores forhold til hinanden bygger på. Den tillid, der binder vores liv med hinanden sammen. Hvad sker der hvis nogen lyver og det bliver opdaget? Så går det op for os, at vi ikke kan stole på hinanden. Og selvom vi så undskylder og indrømmer, at vi aldrig skulle have løget og forsøger alt hvad vi kan at gøre det godt igen så er det alligevel spørgsmålet, om vi helt kan genopbygge den tillid, der er slået i stykker. Vil der ikke blive en rest af tvivl tilbage, om det kan ske igen? Løgneren ødelægger. Slår i stykker. Løgneren er ikke nogen ny opfindelse. Vi hører om løgneren på de allerførste sider i vores Bibel. Adam og Eva de to første

mennesker i verden lever en sorgløs og ubekymret tilværelse i de dejligste omgivelser blandt blomster og træer i den paradisiske have som Gud har skabt til dem. Bliver I sultne så skal I bare tage for jer af frugt og af bær. Har Gud sagt. Der er kun et træ i hele haven her som I ikke må plukke frugten af os spise. Det træ, der står midt i haven. Kundskabens træ. Det skal I holde jer fra. Og Adam og Eva gør som Gud har sagt indtil de kommer på andre tanker. For der er nemlig en slange i paradiset – den udspekulerede ondskab i forklædning – lokker dem til at gøre det eneste som Gud har forbudt dem at gøre. Spis I bare af frugten fra det træ. Der sker ikke noget som helst ved at I gør det. Men det slangen siger er løgn. Gud mente sit forbud alvorligt. Løgneren eller løgneren ødelagde Guds tillid til Adam og Eva. Nu kunne han ikke længere stole på de to. Der kom en afstand imellem dem. Og derfor måtte de forlade deres paradisliv. I dag kommer vi ind lige midt i et

skænderi. Imellem Jesus og nogle jøder. De skriftkloge og farisæerne. Går man rundt og tror at Jesus ikke kan blive ophidset så bliver man klogere. "I har Djævelen til far" siger han. Det er ellers noget af en voldsom beskyldning at få slynget i hovedet. Djævelen, når vi hører det ord Djævelen så ser vi måske en tegning for os af et sort væsen med horn i panden og øjne, der lyser af ondskab. I vores Bibel er Djævelen ikke nogen tegneseriefigur. Djævelen er virkelighed. Også i vores verden. For Djævelen er ondskaben. Og vi ved kun alt for godt, at ondskaben findes. Jesus siger om Djævelen, at han er far til løgneren. Og her peger han tilbage på fortællingen om slangen i paradiset have. Når Jesus siger til de jøder han står overfor: "I har Djævelen til far" Så har det ikke noget med jødehad at gøre. Sådan er den sætning ellers blevet forstået og misbrugt. Af nazisterne op til 2. verdenskrig feks. Men Jesus var jo selv jøde. Så hvad er det så han mener? Han

anklager de jøder han taler med som var de religiøse ledere for, at de er på vildspor. At de er på vej væk fra Gud. Hvorfor? Fordi de ikke vil tro på hvem Jesus er. At han ikke bare er en tilfældig tømrer søn far Nazareth med Guds søn. De er på vej væk fra Gud når de ikke vil høre på ham. Når de gør alt for at få lukket munden på ham og få ham ryddet af vejen. De jøder han taler til de har deres egen opfattelse af, hvad der er det vigtigste i livet med Gud. At det handler om at overholde alle Guds bud og love vel at mærke sådan som de selv forstår og fortolker dem. Hvis de skal sige det selv så er de nemlig eksperter i hvordan man skal leve med Gud. De har set lyset. Fundet sandheden. Synes de selv. Nej siger Jesus. I tager fejl. Det er ikke sandheden I har fundet. For vores liv med Gud handler det om at overholde alle mulige love og bud? Og sige vi har ret og I tager fejl. Vores liv med Gud handler om at tro. Tro på Gud. Tro på Jesus Kristus. Ham som er fuld af Guds kærlighed, styrke

og visdom. Lytte til hans ord. Tro på den sandhed han kommer med. Tro på kærligheden. At kærligheden er stærkere end hadet. Tro på Godheden. At godheden er stærkere end ondskaben. Ikke tro på det værste men det bedste i andre. Tage afstand fra løgneren og kæmpe imod alt det der er ondt. Vi må aldrig lade os overvinde af det onde men tværtimod må vi gøre hvad vi kan for at overvinde det onde med det gode. Amen. Ære være faderen og sønnen og HÅ som det var i begyndelsen så nu og altid og i al evighed. Amen